



Sint-Vitus-Nieuwsbrief

April-Mei 2024

www.sintvitusparochie.nl

Een stap vooruit

Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van het jaar met daarin kort verslag van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze parochie omtrent de kerksluitingen. In maart is de laatste nieuwsbrief met u gedeeld. Vanwege het Paasfeest en de meivakantie, was er enige tijd van bezinning ingelast. Ondertussen zijn wel de eerste ideeën vormgegeven, gesprekken gevoerd en is natuurlijk de Parochievergadering geweest!

Een plaats van hoop: Wytgaard

In maart is hier genoemd dat in Wytgaard een parochie-avond zou worden georganiseerd. Daarom is gezamenlijk met de G&B-commissie een moment gekozen om dat te gaan doen. We hebben ook de eerste ideeën voor deze locatie op papier gezet en besproken. We vinden het erg belangrijk om deze gedachtes eerst met de parochianen zelf te bespreken, alvorens een volgende stap te zetten. We waren erg benieuwd naar de eigen inbreng van de mensen! Op 31 mei hebben we vervolgens een prachtige locatieavond gehad met ruim 35 mensen. Nadat de presentatie was gegeven over de laatste stand van zaken, werden er meerdere goede ideeën aangereikt. Zo werd er het idee besproken om de kerk af te breken, een deel van de muren te laten staan en er dan een mooie 'meditatieve' tuin van te maken. Natuurlijk waren er de gesprekken over hoe het ooit was en niet meer zal zijn. Ook nu sloten we af met heerlijke soep en broodjes.

We hopen dat we binnenkort in gesprek te kunnen gaan met de gemeente om verder te kijken naar wat er mogelijk is.

Inspiratie

Op de zomerachtige avond van 15 mei mochten we bij elkaar komen in Wergea voor de Parochievergadering. We hebben hier samen geluisterd naar het verhaal van Zr. Dorothea van de H. Titus Brandsmaparochie te Bolsward, over 'Plekken van hoop' en over hoe ook daar kerkgebouwen een andere functie hebben gekregen. Niet alleen wij, maar ook andere broeders en zusters binnen het noordelijke bisdom hebben geworsteld met dit vraagstuk.

In onze zusterparochie zijn enkele kerken verkocht, anderen worden nu opnieuw gehuurd, maar boven al: overal zijn plekken van samenkomst gebleven. De creativiteit en concrete ideeën die in Makkum, Witmarsum en Workum hun uiting hebben gevonden, inspireren onze parochie en helpen ons om met dezelfde bril naar onze locaties te kijken. Wat kan er wel?

Pax Christie

Tot slot zijn er ook ontwikkelingen geweest van een andere aard, die we via deze weg graag met u willen delen. Sinds het overlijden van pastoor Paul Verheijen in onze andere zusterparochie, is pastoor Bert van der Wal benoemd tot waarnemend pastoor van de Pax Christie parochie in Dokkum en omstreken. Dit is voorlopig vastgesteld voor de inzet van één dag per week.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en verwachten u in de loop van juli een volgende nieuwsbrief te kunnen toezenden.

Vrede en alle goeds,

Het parochiebestuur