



'Een groen twijgje'

Vitusdag Sint-Vitusparochie

St.-Bonifatiuskerk - Leeuwarden - 16 juni 2024

11^e zondag door het jaar B

Openingslied: GvL 401

Kruisteken – Begroeting

Schuldbelijdenis Ik belijd...

Kyrie: Missa Brevis – Jacob de Haan

Gloria: Mis

Gebed

Eerste lezing: Ez. 17,22-24

Antwoordpsalm: GvL Ps. 92

Refrein: **Heerlijk is het te loven de Heer, te verheerlijken uw naam,
Allerhoogste.**

Tweede lezing: 2 Kor. 5, 6-10

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Gezegend de Koning die komt, in de naam des Heren.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Evangelie: Mc. 4, 26-34

Ev. acc.: GvL 265

Allen: **U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.**

Preek

Geloofsbelijdenis:



**Allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,**

koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,

**Allen: die nedergedaald is ter hélle,
de derde dag verzen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,**

koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

**Allen: Ik geloof in de heilige Géest;
de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;**

koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;

Allen: en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede:

Allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.

Collecte

Aandragen van de gaven

Offerande: – koorzang – Psalm 150 – A. de Klerk
Loof den Heer, al wat maar ademt, loof den Heer!

Loof den Heer, al wat maar ademt, looft Hem in zijn heiligdom in zijn firmament vol glorie. Looft Hem om zijn grootse werken, om zijn ongemeten kracht. Met het schallen van bazuinen en met citerspelen en harp. Looft met reidansen en pauken, looft met snaren en met fluit. Met welluidende cymbalen en het rinkelend geluid van bekkens. Looft den Heer!

Eer en glorie zij de Vader, eer en glorie zij de Zoon, eer en glorie zij de Geest, zoals het was in den beginne, zoals het is en altijd zijn zal, tot in eeuwigheid van eeuwen, amen.



Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot ;lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

Prefatie: GvL 281

Sanctus & Benedictus: Mis

Euch. acc.: GvL 302

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Onze Vader: *gezongen*

In gemeenschap, ...

Allen: Onze Vader...

Verlos ons, Heer, ...

Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens

De vrede des Heren zij altijd met u.

Allen: En met uw geest.

Agnus Dei: Mis

Zalig zij...

Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communie: – koorzang – Magnificat (lofzang van Maria) – G. Dyson

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is Zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij uiteen,

machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,

maar rijken gaan heen met lege handen.

Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan, Zijn milde erbarming indachtig;

zoals Hij de vaderen heeft beloofd,

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Gebed – Mededelingen - Zegen

Slotlied: Heil'ge Vitus, bloedgetuige

1. Heil'ge Vitus, bloedgetuige, eeuwenoude stadspatroon,
Laat ons thans van vreugde juichen - om jouw overwinningskroon.
Vitus, die ons rampen weert, jij wordt met dit lied geëerd.

2. Heil'ge Vitus, jong en moedig, die Gods woord begrepen heeft:
'die niet steunt op aardse goed'ren, is de mens die waarlijk leeft.'
Voor dit woord door vuur gegaan, Vitus, steek' jouw geest ons aan.

3. Vitus, roem van vele landen, Ook beschermer dezer stad,
Neem de toekomst nu in handen; Houd haar met jouw zorg omvat.
Vitus, jong, vol ideaal, Maak ons leven hier vitaal.

Agenda en Mededelingen

Ma.	17 juni	10.00	Biblioloog	T.Br.Huis
Ma.	17-jun	19.30	Lectio divina	T.Br.Huis
Za.	22-jun	19.00	Gezinsviering	Dominicuskerk Dom.kerk

Op dinsdag 18 juni zal in De Frissel te Wergea tussen 20.00 uur en 21.30 uur een avond plaatsvinden met als titel: Hoe zorgen we met onze voedselconsumptie goed voor onszelf, voor de leefomgeving en voor de aarde? Inleider is Bertus Buizer (buizeradvies.nl) , landbouwkundig adviseur duurzame landbouw.

Jaarlijkse openluchtdienst 23 juni in Wirdum. Aanvang 9.30 uur
Thema: Onderweg. Voorganger: pastor Kamsma, muzikale begeleiding
Brassband Wirdum o.l.v. Arjen Steur.
Waar: in de tuin van fam. Reitsma, Werpesterdyk 11, Wirdum. Zelf een stoel meenemen.

Bij de uitgang krijgt u allemaal een zakje met zaad voor zonnebloemen. De vraag is of u die deze week wilt zaaien in uw tuin, of in een grote bloempot met tuinaarde, en goed wilt verzorgen. Wanneer uw zonnebloemen bloeien: wilt u daar een foto van maken en die in een bijlage/bestand (in JPG bij voorkeur) opsturen naar zonnebloem@sintvitusparochie.nl Van alle ontvangen foto's wordt een kunstwerk gemaakt. Dit kunstwerk wordt onderdeel van een expositie, die in 2025 gehouden wordt vanwege 800 jaar Zonnelied (van Franciscus van Assisi). (waar een klein zaadje al niet toe kan uitgroeien!)